

## Episoder i travlivet

Med åren har det blivit en hel del episoder och upplevelser under utövandet av mitt travintresse. Här är några.

### Ingen champagne

Under min militärtjänstgöring lyckades jag övertala ett gäng killar på luckan att gå samman i ett V5-system till Solvalla under ett antal tävlingsdagar. Några storvinster blev det inte, men jag väckte förhoppningsvis intresset för sporten hos några. Detta trots att en i gänget fick bita i det sura äpplet när vi för en gångs skull unnade oss lyxen att bevittna tävlingarna från restaurangen. Vederbörande hade spelat en femtilapp (en stor summa för en fattig soldat på den tiden) på en tolvoddsare, vilken till allas förvåningning var först i mål. Av den lyckliges hastigt uppkomna löfte om att bjuda hela gänget på champagne blev dock intet då det en stund senare visade sig att ekipaget blivit diskat för trängning.



### Att ha barn med på trav

I motsats till min dotter har min son, Alexander, inte på långa vägar haft samma intresse för hästar. När han var mindre gick det dock bra om man kombinerade travbesöket med aktiviteter som föll honom mer på läppen. Så var dock bara delvis fallet när vi drog iväg på en kombinerad trav- och nöjesresa till Norge för en del år sen. Med på turen förutom Alexander och jag var Janne, en trav- men framför allt spelentusiast för att uttrycka det med små bokstäver.

Resan inleddes med ett besök på **Romme**, som arrangerade midnattstrav. Några problem med att sysselsätta nioårige Alexander behövdes inte med det stora utbud av karuseller och annan underhållning som tillhandahölls. Tältningen i anslutning till parkeringsplatsen gick också bra även om vi till en början stördes av eftersläntande travbesökare, vilka firade eller tröstade sig med starkare drycker beroende på resultatet av totoinsatserna.

### På Biri

Följande dag roade vi oss några timmar på Leksands sommarland innan det var dags att ta **Biri** i besittning. Denna vackert belägna bana vid Mjösas strand inte långt från **Lillehammer** bjöd på både fint väder och god sport. Dessutom kom vi ifrån inträdesavgiften genom att smita in bakom en lastbil innan banans huvudentré öppnade. Vi kände oss förvisso en smula skamsna över detta tilltag, men Janne framhöll att det var bättre att spara pengarna till spel.

### Kortvariga substitut

Janne och jag var snart igång med våra stoppur och värmningsanteckningar, medan Alexander mutades med kolv och glass för att inte ha det alltför tråkigt. Det fungerade några lopp, men ju längre kvällen led desto påtagligare blev bristen på sysselsättning. Hade han varit några år yngre kanske lekplatsen varit ett alternativ, men nu ansåg han sig för stor för gungor och sandlådor. Sista loppet kom således som en befriare och snart sussade han gott i bilens baksäte.

### Tältning med förhinder

Färden gick så vidare mot Bjerke, men först gällde det att hitta en tältplats i nattmörkret. Vi trodde oss ha funnit en sådan i form av en gräsplan i närheten av ett till synes övergivet hus och slog glada i hågen upp tältet. Efter att



ha vaskat av oss i en närbelägen sjö återvände vi till tältet bara för att finna några uppretade norrmän, som uppbragt informerade oss om att huset var bebott och vi på momangen skulle förpassa oss därifrån.

Campingbekymren slutade dock i dur då vi en stund senare kunde slå läger på en liten fotbollsplan, sedan vi noggrant förvissat oss om att den inte längre var i bruk.

Besöket på Bjerke föranledde mindre gnäll från Alexanders sida då han visste att vi skulle avsluta dagen på Tusenfryd, ett stort nöjesfält strax söder om Oslo.

### **Travakademien**

Från min studietid i Uppsala har jag en del bevarade minnen i samband med mitt travintresse. Först och främst bildandet av Travakademien, en sammanslutning av travintresserade från ett flertal nationer. Syftet var dels att samordna resorna till Solvalla, dels att sätta ihop ett större V5-system varje tävlingsdag. Beträffande det senare hade man en röst per satsad tia, så ni kan lätt föreställa er den kohandel och diskussion som föregick uttagandet av spik(ar).



### **Travlänkarna**

Bilturerna till huvudstadsbanan kom mycket riktigt att flyta på bra, men någon större tumme med fru Fortuna när det gällde totospelet verkade vi inte ha. Vid ett tillfälle gick det så långt att ett gäng grabbar, som inte var stadda vid särskilt god kassa, bestämde sig för att bilda ett liten privat sällskap som de döpte till Travlänkarna. I stället för att satsa pengar på hästar stod de över några solvallabesök och ägnade sig i stället åt att äta och dricka gott hemmavid. Efter några veckor var de dock tillbaka på E-läktaren. Suget efter trav blev för starkt, i synnerhet som utsvävningarna i Uppsala visade sig vara lika kostsamma.