

Heinz Wewering – världens segerrikaste kusk



Även om tysk travsport av olika anledningar hamnat i bakvattnet de senaste decennierna blir vi emellanåt påmind om dess tidigare storhet genom hästar som Brioni, Nu Pagadi och Copper Beech, den senare även tränad och körd av en tysk, Conrad Lugauer. Apropå tränare har jag tidigare skrivit om den lille trollkarlen Johannes Frömming, och nu har turen kommit till Heinz Wewering, en segerstaplare av enorma proportioner.

Heinz föddes 1950 och tog redan som 15-åring sin första seger på den tyska banan Recklinghausen. Efter en lärlingstid hos Jean-René Gougeon i Frankrike och Willi Rode i Tyskland startade han som egen tränare i sitt hemland 1972. 1977 blev han för första gången riks-champion i Tyskland, en titel som han lade beslag på ytterligare 28 gånger. Tränarchampionatet vann han 25 gånger.

1995 blev ett minnesrikt år för Heintz Wewering. Först stod han för bedriften att vinna nio lopp under en tävlingsdag och vid årets slut nådde han som förste kusk i Europa 10 000 segrar. Vid ett senare tillfälle slog han till med 11 segrar på 12 starter i Hamburg.

Den 19 juni 2003 tog Heinz Wewering seger nummer 14 899 och blev därmed världens genom tiderna segerrikaste kusk, närmast detroniserande kanaden- saren Herve Filion som dittills hade toppat den tabellen. Den senaste siffran över bokförda vinster är vad jag erfarit 16 305.

Bland hans större segrar märks bland annat sju triumfer i tyska Derbyt. Hans senaste travare av toppklass var Orso November (e. General November u. In Love November), vilken var kulletta i sitt hemland och flerfaldig Breeders' Crown-



segrare (man har även BC för äldre hästar i Tyskland). Han noterade 1.12,3 och sprang in 241 316 EUR.

2006 bröt Wewering upp från Tyskland och tillbringade ett år i Italien som privattränare, men sejouren blev ingen succé och sedan början av 2008 återfinns Wewering i Tyskland, nu som privattränare hos storhästägaren Marion Jauss. Så sent som 2010 vann han det tyska Derbyt med Markki Nieminen-tränade Unikum.

Heintz har även besökt Sverige vid några tillfällen. Bland annat hemförde han helt överraskande Hugo Åbergs Memorial med Campo Ass 1994 före Bolets Igor och Sea Cove. Odds 38,55. Vid ett annat tillfälle skrällde han med Mack November i ett V75-lopp till oddset 44,70.