

## Johannes Frömning – en travlegend



*Elma, Solvalla 1965*

*Foto: Erik Widén*

1910 föddes i Berlin en grabb som skulle komma att vinna *Elitloppet* fyra gånger och bli en av tidernas mest framgångsrika tränare/körsvener. Hans namn var Johannes Frömning eller "Den Lille" (Hänschen) som han kallades i tyska travkretsar då han endast var 1,60 lång. Det tidiga hästintresset uppstod när han arbetade hos sin farfar, som ägde ett åkeri och dessutom hade några tävlingshästar. Som 14-åring började han som hästskötare på Berlin-Ruhleben och redan som 16-åring fick han sin första körlicens. Det blev en andraplats i debuten och den 16 december 1926 kom första segern.

Den tidens krav i Tyskland på en minimivikt för körsvener gjorde att småväxte Frömning inledningsvis tvingades ha tunga blyplattor applicerade på sulkyn, men med eller utan vikter visade han sig vara en trollkarl vid tömmarna som snabbt lämnade konkurrerande körsvener hästlängder bakom sig. Den 18 februari 1935 satte han ett världsrekord genom att vinna alla sina sju uppsittningar på Ruhleben.



*En ung Johannes Frömning*

Mellan 1934 och 1953 tog Frömning 15 tyska championat, segrade elva gånger i tyska Derbyt och fyra gånger i det österrikiska. 1964 hemförde han sin första seger i *Prix d'Amérique* med **Nike Hanover**, vilken följdes upp med **Ozo** (1969) och Delmonica Hanover (1974). I Elitloppet, liksom i ramloppen under elitloppsdagarna, var Frömning en flitig och välkommen gäst, och framgångarna uteblev sannerligen inte. Hans vinnare i Elitloppet blev **Eidelstedter** (1962), **Elma** (1965) och **Eileen Eden** (1968 och 1970). Elma blev förresten mor till avelshingsten **Texas**, som är far till Copiad.



*Eileen Eden leder Elitloppets final 1968 när 600 meter återstår före blivande tvåan Seigneur och innerspårets Jane Will.*

*Foto: Erik Widén*

Frömning var en hästkännare av guds nåde. Han förstod och utnyttjade såväl djurens fysiska som psykiska tillgångar, vilket många gånger gav honom segern när ett lopp avgjordes på de sista metrarna. Bidragande till hans många triumfer var även hans sätt att köra finish, vilket inte minst Solvalla-publiken fick uppleva vid flera tillfällen.

När Johannes Frömning drog sig tillbaka från travsporten 1982, 72 år gammal, kunde han se tillbaka på fullgjorda 25 000 lopp, 5 592 segrar och en segerprocent på drygt 22. Han blev en legend och en föregångsfigur för efterföljande travtränare/kuskar över hela världen. 1952 erhöll han das Goldene Band der Sportpresse och 1972 förlänades bundespresident Gustav Heineman honom dem Grossen Bundesverdienstkreuz. Flera minneslopp och en gata bär hans namn och 2008 invaldes han till Hall of Fame des deutschen Sports som en av endast 40 sportpersonligheter.

Frömning dog 86 år gammal i Hamburg den 8 november 1996.