

Kallblodslandskampen 1967



Tidigare kördes Norsk-Svensk Kallblodslandskamp över 3100 meter och var ett veritabelt kraftprov. En av favoriten till 1967 års upplaga, Jahn Piril, behärskade förvisso alla distanser, men kom bäst till sin rätt över sprinter- och medeldistans, vilket även skulle visa sig på sluttampen i det aktuella loppet. Starke Lapp Lars hade många förespråkare, men även han fick bita i det sura äpplet för ett svart sto, vars kämpaglöd avgjorde loppet. Svenskarna satte sitt hopp till 1965 års vinnare, Kvisslebrun, men han fick dessvärre en olycksalig löpning och kördes inte heller särskilt taktiskt.

Startlistan

- 1 Dolly – Terje Borstad
- 2 Plogglans – Kjell Elfving
- 3 Jahn Piril – Karsten Buer
- 4 Cenoretta – Sune Svensson
- 5 Lapp Lars – L.J. Blekkan
- 6 Janar – Lennart Nygren
- 7 Hallingkongen – Arvid Söndreli
- 8 Kvisslebrun – Jonas Zellin

Jahn Piril tar befälet

Startsnabbe Jahn Piril hade inga problem med att ta hand om ledningen. Dolly följde i rygg medan Plogglans tvingades att trava utanpå ledaren. Illa började det för Kvisslebrun, som galopperade bort uppåt 20 meter från start och sedan tvingades ut i vida svängar innan han nådde upp till ledarekipaget efter 1500 meter. Till galoppörerna hörde även Cenoretta och Lapp Lars (kort), men den senare hade god anslutning när ett varv återstod.



Rafflande slutvarv

När 1200 meter återstod pressade sig Kvisslebrun till ledningen, men krafterna tröt förståeligt nog, och 600 meter före mål återtog Jahn Piril befälet. Karsten Buer satte nu allt på ett kort och drog undan till fem längders ledning genom slutsvängen. Den enda som någorlunda kunde haka på var Dolly, som på upploppet sög sig allt närmare och i en virvlande avslutning passerade ledaren strax före mål. Lapp Lars spurtade godkänt och kunde den sista biten förvisa Hallingkongen till fjärdeplatsen.

Tiderna för de tre främsta blev 33,8 – 33,8 – 34,3, vinnaroddset 9,00 och tvillingoddset 7,33