

Några orlovtravare i svensk travsport



Pichta efter segern i Färjestads Jubileumslopp 1959

Orlovtravaren är en hästras som härstammar från Ryssland. Rasen finns numera av tre typer, en tyngre körhäst, den lättare travaren och den medelstora ridhästen. Orlovtravaren har i regel en proportionerlig exteriör med långa och slanka, men starka ben. Fram till 50-talet kunde orlovtravaren hävda sig väl på travovalerna, men numera dominerar franska och amerikanska hästar och korsningar dem emellan.

Den främste initiativtagaren till import av orlovtravare var Sven Bengtsson (Stall AKO) på Lännåker i Haninge. På 50-talet införskaffade han **Torg**, **Potok** och **Pichta**. Den sistnämnda tävlade med den äran runt om i landet och vann Marknadsloppet i Arvika, Midsommarloppet i Rättvik, Stora varmbloodspriset på Torpgärdan och Färjestads Jubileumslopp.

1963 inköptes ryssfödde **Limit** från Finland. Han kom i Bert Adolfssons händer att bli en av Umåkers största stjärnor med 112 segrar på 179 starter. Han vann bland annat Ådalspriset, Malmloppet (Skellefteå), Juliloppet (Örebro), Locomotives Lopp, Baletts Lopp, Oké Hanovers Lopp och Golden Weddings Lopp (de fyra sistnämnda på Solvalla) samt Gävles stora pris både 1967 och 1968. Senare uppmärksammades

han genom att bli jubileumshäst när Sören Nordin som den första svenska kusken nådde 2000 segrar. Limit fick 348 avkommor och blev morfar till 650 travare.



En av hans söner var **Zolimit** (u. Miss Zocor) som för Sören Nordin vann kriteriet 1968, Färjestads Nordiska 3-årspris, E.J:s Guldsko, Ådalspriset och Harper Hanovers lopp. Han tjänade 381 200 SEK, vann i 28 av sina 76 starter och fick rekordet 1.15,6.

Torg importerades från Sovjetunionen 1961. På 28 starter vann han åtta och slutade på andraplats vid ett tillfälle med 95 285 kronor intjänat. I aveln fick han 192 avkommor mellan 1963-76. Den mest kända var kanske Famita som vann Stochampoinatet 1970, men mest tjänade Mynttorg (493 410 SEK).

Från Ryssland importerade skimmeln **Pulemjot** blev en rubrikernas häst genom en omskriven förlust i Gävle vintern 67-68 då han som storfavorit galopperade efter att ha tappat en sko. Någon sådan återfanns dock aldrig, och det som ytterliggare spädde på misstanken om fusk var det enda kvarvarande V5-systemet, vilket



inför den sista avdelningen hade sex markeringar, men ingen för Pulemjot. Sin egentliga kapacitet visade dock hästen med triumferna i Arvid Stjernswärds Minneslöpning, Solstadslöpning på Färjestad och Åby Stora Pris. Pulemjot fick endast 18 avkommor av vilka sex kom till start.



Pulemjot

Foto. Erik Widén