

## Perman – en hedersman i travets tjänst



*Åsvald (Per O. Magnusson) vinner före Cervin (Jokkmokks-Jocke), Steggklara (Toini Gustafsson), som är på väg ur galoppen och Puskas (Thore Skogman).*

*Foto: Erik Widén*

När en travfantast som undertecknad tänker tillbaka var det framför allt två glädjeämnen man såg fram emot när det vankades jultider, *Trav- och Galopprondens Vinternummer* och *Travets Årsrevy*. Den senare publikationen, vilken jag förresten berikat med åtskilliga bilder under åren, var ett av Per-Olof "Perman" Magnussons många bidrag till svensk travsport. Jag kan väl inte påstå att jag kände "Perman" särskilt väl, men vi hade emellanåt givande pratstunder och utbyte erfarenheter om trav och hästfotografering, det senare ett område som han verkligen behärskade.

När Per-Olof Magnusson gick ur tiden i mars detta år försvann en legend i svensk hästsport-journalistik. Som journalist i Nya Wermlandstidningen under 60 år bevakade han travet såväl i Västsverige som annorstädes och medarbetade dessutom i ett otal travrelaterade utgåvor förutom hans eget verk, boken om Färjestad, utgiven i samband med banans 60-årsjubileum.

En episod som gjorde ett starkt intryck på mig var när jag som ung och grön skulle lämna in en protestlista på Färjestads sekretariat med ett hundratal underskrifter från mer eller mindre kända travintressenter. Frågan gällde banans planer på att skära ner antalet kallblodslopp från tre till två. I ett angränsande rum satt två av Uno Sweds största hästägare, med endast varmblood i sina stall, vilka råkade höra mina argument och med fnysningar och andra lättförståeliga anspelningar lät uttrycka sitt förakt.



*Folke Hjalmarsson tar emot ett hederspris av "Perman" efter att ha vunnit fem raka championat på Färjestad.*

När jag lämnade lokaliteten dök ”Perman” upp och gav mig en klapp på axeln. Han uttryckte något i stil med ”Bry dig inte om de där storfräsarna. De tänker bara på sig själva och har inget till övers för småfolket”.

Denna uppmuntrande gest värmdde gott och gav mig råg i ryggen inför mitt fortsatta arbete med att värna nordsvenskens startberättigande. Dessvärre visade det sig på sikt att kallblodens era i Värmland/Dalsland var över och Norrland blev den landsända som nästan helt fick ta över rollen som uppfödning- och tävlingsdistrikt, men det är en annan historia.

”Perman” var även en duktig amatörkusk och deltog i en mängd så kallade ”kändislopp”, vilka han förresten själv ofta arrangerade. Namn som Olle Björklund (känd TV-profil), Thore Skogman, Ulf Sterner, Gunnar Nordahl, Toini Gustafsson, Sixten Jernberg, Henning Sjöström och Jokkmokks-Jokke drog massor av folk till travbanorna och inte sällan stod ”Perman” själv högst på prispallen i de lopp han deltog.

På sin ålders höst uttryckte ”Perman” sina farhågor för vad som nu blivit en realitet, nämligen avfolkningen av landets travbanor. Han menade att spel via ombud och på datorn har fått folk att stanna hemma samtidigt som utbudet av andra förströelser ökat och attraktionskraften av storlopp och andra evenemang drunknat i rikstotokarusellen.