

Rune Thuresson

Rune Thuresson älskade travsporten och arbetade hela livet för att förbättra densamma, inte minst under sina 14 år som ordförande i Hästagarföreningen (RST). Han månade även om travet i sin hemtrakt och var ordförande i landets äldsta travsällskap, Wermlands Trafvarsällskap, i nästan 30 år. Som rektor inom skolans värld var han van att leda och organisera, vilket kom väl till pass när han drev hästägarnas frågor såväl lokalt som på det nationella planet. Hans förmåga att på ett lugnt och lågmält sätt argumentera var allmänt omvittnat samtidigt som han kunde vara en tuff debattör.



Runes intresse för travsporten väcktes i hemmet i Tvärdalen utanför Årjäng och han körde sitt första lopp 1950. Framgångarna var till en början blygsamma, men 1968 föddes Frances Marie (e. Frances Nibs u. Miss Britt Marie), uppfödd av Ernst Thuresson, Årjäng, och nu började travlivet ta en annan vändning.

Inledningsvis gick det dock trögt för Frances Marie som drabbades av efterhångsna skador. Rune lade då om träningen och lät stoet dra tunga däck, vilket visade sig vara effektivt. Hästen stod snart på fyra friska ben och utvecklades till att bli en av landets främsta travare med segrar i Nordiskt Mästerskap, Harald Westlins Minneslopp och Peterson-Broddas Minneslopp. Dessutom körde Rune henne till seger i EM för amatörer på Tor di Valle-banan i Rom. Totalt blev det 50 segrar på 122 starter och en prissumma på 549 935 SEK. Efter avslutad karriär erhöll hon epitetet Elitsto och fick flera framgångsrika travare med Pershing Marie som den främsta.



Rune Thuresson avled i augusti 2009 78 år gammal.